

Wandeling 'Rondje Elfuursweg' vanuit Gorssel



Afstand: 5,5 km

Start bij Eetcafé de Hoek (Hoek Nijverheidstraat/Joppelaan)

Afwisselende route door bos, open land en langs de gedenksteen van gefusilleerde Gorsselnaren



Beschrijving:

1. Volg vanaf De Hoek een klein stukje de statige Joppelaan en ga RA de Van der Capellenlaan in.
2. Tegenover het Tramstation* LA het bospad in. Bij splitsing vooraan hiervan links aanhouden.
3. Volg dat pad en dan RA op de Kamperweg (asfaltweg)
4. LA Veldhofstraat; na ongeveer 50m wordt dit een zandweg.
5. Veldhofstraat volgen, d.w.z. rechtdoor bij o.a. Nikkelsbergweg, Houtvest, Kwekerijweg en Warande.
6. Bij ANWB-paddenstoel 22610 schuin linksaf de Amelterweg (naambordje ontbreekt).
7. Na ongeveer 200m en huisnr 4 LA bospad in, door een onopvallend hekje met bordje Landgoed Huis te Werken.
8. Na ongeveer 100m LA (bospad).
9. Na 200 m buigt dit kronkelige pad duidelijk naar rechts en komt uit op een laan (bospad) met hoge naaldbomen, waar u RA gaat.
10. Negeer het eerste pad naar links en dan op het tweede pad scherp LA.
11. Na bijna 200m RA.
12. Na 75m LA.
13. U komt uit op de Joppelaan, langs de dwarsbalk en RA (vrij liggend wandelpad).
14. Na 150m LA Huzarenlaan (Als u de Joppelaan vervolgt komt u na 150m bij het Bosrestaurant).
15. LA Elfuursweg.
16. Bij speeltuin De Bolderhoek LA (speeltuin aan uw linkerhand).
17. Langs het huisje van De Bolderhoek, het pad volgen dat in het bos naar links buigt; hier zoveel mogelijk de bosrand volgen. Daarna naar rechts op een punt waar u voor u een heuveltje ziet. Even verderop ziet u links de gedenksteen van gefusilleerde Gorsselnaren*.
18. Op de Joppelaan RA het wandelpad aan de linkerkant volgen en zo, langs het Tolhuisje*, weer terug naar Eetcafé de Hoek.

Tramstation

Dit nog originele en in 2011 gerestaureerde tramhuis in chaletstijl is in 1926 gebouwd. Het behoorde bij de stoomtramlijn tussen Emmerik en Zutphen, die in 1926 werd verlengd naar Deventer. Het vervoer op de tramlijn is gestopt in 1945, nadat de brug te Eefde over het Twentekanaal was gebombardeerd. In 2011 is het tramstation gerestaureerd, waarbij ook de glazen wand is geplaatst, aan de voorzijde langs de rand van het perron. Het gebouw is nu in gebruik bij de Historische Vereniging De Elf Marken. In zuidelijke richting, langs de touwslagerij en verder over het Wielewaalpad is het tracé van de tramlijn nog goed herkenbaar.



Iets voorbij het tramstation staat een kunstwerk van de Gorsselse kunstsmid Wim Jonkers (1948-2009). Het symboliseert de elf markepalen, die vroeger de begrenzing van een marke vormden. Ze staan op een plattegrond van de voormalige gemeente Gorssel, waarbij op de zijkant de namen van de elf marken staan vermeld. Dit werk stond tot 2012 bij de publieksingang van het voormalige gemeentehuis van Gorssel. Het moest wijken voor Museum MORE, maar heeft nu weer een mooie plek gevonden.

Gedenksteen gefusilleerde Gorsselnaren

Op 24 september 1944 werden op deze plek, de voormalige schietbaan van Gorssel, zes burgers doodgeschoten. Deze moordpartij stond onder leiding van de beruchte SS'er Heinemann, die op dezelfde dag in Vorden ook de Gorsselse politiemann Meijer neerschoot. Ook werden er elf mensen als gijzelaar afgevoerd naar Zutphen. Het was een represaille van de bezetter vanwege sabotagedaden van Gorsselnaren en de (om die reden) ondergedoken toenmalige burgemeester.



Tolhuisje

Toen de grindweg van Gorssel naar Bathmen in 1854 werd aangelegd werd er tol geheven om de kosten van onderhoud te bestrijden. Er was tot 1921 een vereniging die de grindweg Gorssel-Bathmen exploiteerde. Er stonden drie tolhuizen langs de weg.

Dit tolhuisje is ontstaan uit een klein huis, dat in 1915 werd verbouwd naar een ontwerp van gemeentearchitect A.J. Jansen. Het volgende tolhuis was direct na het spoorwegstation Gorssel in Joppe. Een wit hek aan weerszijden van de weg zorgde ervoor dat de passanten de tolboom niet konden ontwijken. Op de oude foto is de dubbele bomenrij aan weerszijden van de Joppelaan nog heel goed te zien, maar ook nu is deze op veel plaatsen nog aanwezig. De brede strook grond was nog heel lang eigendom van de bewoners van Huize Dorth. De Joppelaan was van oudsher de oprijlaan van Huize Dorth.



Deze route op uw smartphone of GPS-navigators

Vanaf de website Gorssel.nl (Erop uit – Wandelen & fietsen) kunt u een gpx-bestand van deze route downloaden. Dat kunt u overzetten op een GPS-navigators (bijv. van Garmin, Teasi of Mio) of naar de navigatie-app op uw smartphone (bijv. Topo GPS).

Deze route is ook te bekijken op Afstandmeten.nl : www.afstandmeten.nl/index.php?id=1437247

Help ons de routebeschrijvingen te verbeteren en actueel te houden

E-mail uw suggesties naar Redactie@Gorssel.nl
Bedankt!